



ANNIE MG SCHMIDT OPENBARE BASISCHOOL

Ik heb de vertelkoffer!

Lezen is leuk! Om boeken te promoten en zo het lezen te bevorderen geven wij de VERTELKOFFER mee. Uw zoon of dochter kiest thuis een boek waar hij of zij erg van genoten heeft. Bij dit boek worden allerlei spulletjes gezocht die bij het verhaal passen. Denk bijvoorbeeld bij een boek over het strand aan schelpjes, zonnebrandcrème, een petje, als het maar bij het verhaal past! Natuurlijk gaat ook het betreffende boek in de koffer.

Op school haalt uw zoon of dochter één voor één de spulletjes eruit en laten we de andere kinderen raden waar het boek over zou kunnen gaan. Vervolgens mag uw zoon of dochter over het boek vertellen (wie is de schrijver, korte beschrijving van het verhaal) en er een paar bladzijden uit voorlezen.

Het leukst vinden wij het als het boek de week hierna nog even in de klas mag blijven zodat alle kinderen erin kunnen lezen!



Veel succes met de voorbereidingen!